

Απόστολος Λ. Πιερρής

**ΟΙ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ
ΚΑΙ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ**

17 Μαΐου 2017

ὥς ἄνα: κύριον δὲ πάντων τέλος
 οἰσθα καὶ πάσας κελεύθους·
 ὅσσα τε χθῶν ἡρινὰ φύλλ' ἀναπέμπει, χώπόσαι
 ἐν θαλάσσῃ καὶ ποταμοῖς ψάμαθοι
 κύμασιν ριπαῖς τ' ἀνέμων κλονέονται, χῶ τι μέλλει, χώποθεν
 ἔσσεται, εὖ καθορᾶς.

Πίνδαρος, Πνθιονίκαι, IX 45-51

Ο Απόλλων ήταν ο κατ' εξοχήν Ελληνικός θεός, ο θεός της Δωρικής Αγέλης, μόνος συνοχεύς και ιερή δύναμη της Χρυσής Ορδής των αγέρωχων νεαρών λιονταριών.

Απέλλα ο σηκός (μαντρί) του κοπαδιού, ο σηκός του ναού και η σύναξη των Σπαρτιατών ως εγκατεστημένης αγέλης κατά φυλές και ωβές και υποδιαιρέσεις

[Ησύχιος s.v. ἀπέλλαι· σηκοί. ἐκκλησίαι. ἀρχαιρεσίαι. Ἡδη στη Μεγάλη Ρήτρα του Λυκούργου ἀπελλάζειν = ἐκκλησιάζειν. Ησύχιος s.v. ἀπελλάζειν· ἐκκλησιάζειν. Λάκωνες].

Τι δυναμοποιεί και συνέχει τη Δωρική ορδή; Αρχέγονα ο Φαλλός του οργασμού των νεαρωδών στην «ώρα» της ακμής τους.

[Δείτε σχετικά τη μελέτη μου «Το Όνομα του Απόλλωνα», δημοσιευόμενο τώρα σε συνέχειες στον «Λακωνικό Τύπο»].

Αλλά η φαλλική διέγερση ως σύμβολο είτε χθόνιας γονιμότητας είτε ουρανιας κυριότητας δεν φθάνει να εξηγήσει το Ελληνικό θαύμα. Χρειάζεται μια μοναδική ιδιαιτερότητα στην πανανθρώπινη κοινή ανθρώπινη εμπειρία. Και αυτή είναι το βίωμα του Κάλλους.

Οι αδέσποτοι Δωριείς αναζητούσαν εκόντες, βιάζοντες και παιζοντες, επιβαλλόμενοι και επιδεικνυόμενοι, τη φανέρωση της αιωνιότητας στο κοσμικό κάλλος, την ανάδειξη του ανθού της ύπαρξης την απο-κάλυψη του Απόλυτου στο αισθητό.

Αυτή ήταν η μεγάλη Μεταμόρφωση του Δωρισμού: ο Φαλλός έγινε Ανθός, και η Δύναμη του Κυρίου έγινε Έρως του Καλού, ακατανίκητη έλξη προς την τελειότητα, ως εγγύηση λύσης από τα δεσμά του Χρόνου, Αιωνιότητας.

Η ακολουθία είναι αδήριτη:

Αιωνιότητα έχει η τελειότητα: του τελείου δεν λείπει τίποτε για να είναι αυτό που είναι. Είναι συνεπώς αυθύπαρκτο μεταφυσικά. Δεν εξαρτάται από άλλο για να υπάρξει, ούτε από τον Χρόνο για να συντελεσθεί στην ύπαρξη.

Στην τελειότητα της Μορφής, στο Κάλλος του Είναι, η αισθητή πραγματικότητα ταυτίζεται με την Ιδέα της πραγματικότητας. Το ορατό, απτό, οσφρηστό, γευστό, ακουστό Κάλλος είναι το Πνεύμα του σώματος. Και η αρμονία της τελειότητάς του η ψυχή του.

Καὶ ἄλλη δέ τις δόξα παραδέδοται περὶ ψυχῆς, πιθανὴ μὲν πολλοῖς οὐδεμιᾶς ἡττον τῶν λεγομένων, λόγον δ' ὥσπερ εὐθύναις δεδωκυῖα κἄν τοῖς ἐν κοινῷ γεγενημένοις λόγοις. ἀρμονίαν γάρ τινα αὐτὴν λέγουσι· καὶ γὰρ τὴν ἀρμονίαν κρᾶσιν καὶ σύνθεσιν ἐναντίων εἶναι, καὶ τὸ σῶμα συγκεῖσθαι ἐξ ἐναντίων.

Αριστοτέλης, Περί Ψυχῆς, Α, 4, 407b27-32

Σε ποιους ανήκει η πατρότητα αυτής της δόξας ότι η ψυχή αποτελεί και συνίσταται στην αρμονία του σώματος; Στον Πλατωνικό Φαίδωνα η

θεωρία εκφράζεται και αναπτύσσεται από τον Σιμμία (86b5-d4) και αναφέρεται από τον Εχεκράτη (88d3-6). Ο Σιμμίας ανήκε στον κύκλο του Φιλολάου, ο δε Αρκαδικός Φλιούς, από τον οποίο κατήγετο ο Εχεκράτης, ήταν έδρα Πυθαγόρειας φιλοσοφίας μετά την Ιταλική πτώση της Σχολής. Κατά μια παράδοση η άποψη αποδίδεται στον σπουδαίο Πυθαγορικό Φιλόλαο και ανάγεται στον ίδιο τον Πυθαγόρα (*Macrobius, Commentarii in Somnium Scipionis*, I, 14, 19).

Παρόλο που ο Αριστοτέλης στο μνημονευθέν χωρίο ασκεί κριτική στην Πυθαγόρεια δόξα, επί της ουσίας κινείται ο ίδιος στην ίδια μεταφυσική και υπαρξιακή διάσταση. Ο Αριστοτελικός ορισμός της ψυχής έχει ως εξής:

διὸ ἡ ψυχὴ ἐστιν ἐντελέχεια ἡ πρώτη σώματος φυσικοῦ δυνάμει ζωὴν ἔχοντος. τοιοῦτον δὲ ὁ ἀν ἡ ὄργανικόν, (ὄργανα δὲ καὶ τὰ τῶν φυτῶν μέρη, ἀλλὰ παντελῶς ἀπλᾶ, οἷον τὸ φύλλον περικαρπίου σκέπασμα, τὸ δὲ περικάρπιον καρποῦ· αἱ δὲ ρίζαι τῷ στόματι ἀνάλογον· ἀμφω γάρ ἔλκει τὴν τροφήν.) εἴ δή τι κοινὸν ἐπὶ πάσης ψυχῆς δεῖ λέγειν, εἴη ἀν ἐντελέχεια ἡ πρώτη σώματος φυσικοῦ ὄργανικοῦ, διὸ καὶ οὐ δεῖ ζητεῖν εἰ ἐν ἡ ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα, ὥσπερ οὐδὲ τὸν κηρὸν καὶ τὸ σχῆμα, οὐδὲ ὅλως τὴν ἐκάστου ὑλὴν καὶ τὸ οὖν ἡ ὑλὴ· τὸ γάρ ἐν καὶ τὸ εἶναι ἐπεὶ πλεοναχῶς λέγεται, τὸ κυρίως ἡ ἐντελέχειά ἐστιν.

Αριστοτέλης, Περὶ Ψυχῆς, B, 1 412a27-b9

Το εντελώς έχειν του σώματος είναι η ψυχή.

Μια μερικότερη ιατρική διατύπωση στο ίδιο θέμα είναι του Ασκληπιάδου: Asclepiades [sc. dixit animam] quinque sensuum exercitium sibi consonum (*Macrobius, loc.cit.*).

Η εναρμόνιος ἀσκηση των πέντε αισθήσεων – είναι η ψυχή.

Αλλά τη δυνατότερη έκφραση του Δωρικού δόγματος της ταυτότητας στο Κάλλος Φαίνεσθαι και Είναι, Μορφής και Υπαρξης, Πνεύματος και Σώματος, αποτελεί η αποκάλυψη του Παρμενίδη:

ὡς γὰρ ἔκαστος ἔχει κρᾶσιν μελέων πολυπλάγκτων,
 τὰς νόος ἀνθρώποισι παρίσταται· τὸ γὰρ αὐτό¹
 ἔστιν ὅπερ φρονέει μελέων φύσις ἀνθρώποισιν
 καὶ πᾶσιν καὶ παντί· τὸ γὰρ πλέον ἔστιν νόημα.

Παραμενίδης 28DK B18]

Τελειότητα είναι Κάλλος. Δηλαδή Τέλεια Μορφή, πλήρης φανέρωση του Είναι, παντελής απο-κάλυψη του Απόλυτου (σε μια όψη του).

Το πλήρες και τέλειο είναι κατ'ακολουθίαν λειτουργικά βέλτιστο και μέγιστης απόδοσης. Άλλα αυτό είναι παρεπόμενο. Αυτή η ίδια η τελειότητα μεταμορφώνει τη στιγμή σε αιωνιότητα και όχι η αποτελεσματικότητά της.

Από Φαλλός της Διέγερσης ο Απόλλων έγινε Κούρος του Κάλλους: ο υπέρτατος ορθιασμός είναι της τελειότητας. Το κάλλος μόνον έχει την οντολογική δύναμη να θεσπιάζεται επί του Μηδενός. Μπορεί να στηρίζεται μόνο στον εαυτό του για τον εαυτό του και για πάντα τα ερωτικώς διακείμενα προς αυτό. Ο Έρως του Καλού είναι η δημιουργική δύναμη του «Κόσμου». Η μορφολογική τελειότητα καθ' εαυτήν υπάρχει αφ' εαυτής, είναι αυταίτια, άρα Όψη (Φαίνεσθαι) του Απόλυτου. Τα άλλα πάντα υπάρχουν στην εξάρτησή τους από αυτήν συν-ιδρυόμενα ως περί αξονά και κίονα στον έρωτα του Κάλλους. Το Κάλλος και ο Έρως του Κάλλους δι-εγείρει τα όντα εις ύπαρξη.

Αυτό σημαίνεται με το Ίνδαλμα του Κούρου. Είναι Καλός – τίποτε άλλο, - που είναι τα πάντα. Προβάλλει και επιφαίνεται και επιδεικνύεται ως απο-κάλυψη του Είναι. Το κατ' εξοχήν άγαλμα του Απόλλωνα, εφ' ω αγάλλεται ο Πρωθήβης του Κάλλους, είναι ο Κούρος.

Εντούτοις ορισμένες λειτουργικότητες της μορφολογικής τελειότητας συνάδουν ιδιαίτερα προς το Δωρικό θεμελιώδες βίωμα του Ελληνισμού. Και αυτές θειώνονται σε μορφές του Απόλλωνα. Αυτές είναι:

1/ πρώτα η μαχητική: ο πολεμιστής εκ του μακρόθεν ορεσίβια, οπλίτης στη σταθερή κατάστασή του. (Δείτε αντίστοιχα τα Ειδώλια της ομάδας Γ, του Απόλλωνα-Οπλίτη).

2/ Δεύτερον ο «μουσικός»: ορχούμενος και τραγουδών ποίηση μουσικά. Ο Απόλλων ηγεμών των Μουσών όσο και της πολεμικής Ορδής. Απόλλων Μουσηγέτης. (Δείτε τα Ειδώλια των Θυρεατικών Παίδων. Και εμβληματικά τον απο-καλυπτόμενο, επι-δεικνύμενο στη Μούσα Απόλλωνα του σκεπάσματος, στο Αθηναϊκό αγγείο No. 356, Museum of Fine Arts, Boston.

3/ Τρίτον ο Γυμναστικός και Αθλητής. Το σωματικό κάλλος της τέλειας ευ-μορφίας, η αισθητή απόλυτη φανέρωση του απόλυτου. Είναι στη γυμνασμένη οριακή ακρότητα της σωματικής, μορφολογικής τελειότητας που επιδεικνύεται στον αθλητικό αγώνα και απο-δεικνύεται ως αγωνιστική αριστεία.

[Απόλλων Πύκτης ελατρεύετο στους Δελφούς, Δρομεύς δε στην Κρήτη και τη Λακεδαίμονα (Πλούταρχος, Συμποτικά, VIII, 4, 4, 724C). Στον Όμηρο ο Απόλλων κρίνει και δίνει τη νίκη σε υπέρτατο αγώνα πυγμαχίας ηρώων (Ιλιάς, Ψ 660-1). Δωρικές παραδόσεις είχαν τον Δία μεν να παλεύει περί την κοσμική αρχή προς τον Κρόνο στην Ολυμπία, άλλες δε ανήγαν τη θεία αρχή των Ολυμπίων στην αγωνοθεσία του Δία μετά την επικράτησή του επί του Κρόνου, όπου ο Απόλλων νίκησε τον Ερμή στον δρόμο και τον Άρη στην πυγμαχία, αριστεύς και σε ελαφρύ και σε βαρύ αθλημα κατά τις αρχαίες διακρίσεις.

Δία δὲ οἱ μὲν ἐνταῦθα παλαῖσαι καὶ αὐτῷ Κρόνῳ περὶ τῆς ἀρχῆς, οἱ δὲ ἐπὶ κατειργασμένῳ ἀγωνοθετῆσαι φασιν αὐτὸν. νικῆσαι δὲ ἄλλοι τε

λέγονται, καὶ ὅτι Ἀπόλλων παραδράμοι μὲν ἐρίζοντα Ερμῆν, κρατήσαι δὲ Ἰηρεως πυγμῆς τούτου δὲ ἔνεκα καὶ τὸ αὐλημα τὸ Πυθικόν φασι τῷ πηδήματι ἐπεισαχθεῖναι τῶν πεντάθλων, ώς τὸ μὲν ἴερὸν τοῦ Ἀπόλλωνος τὸ αὐλημα ὅν, τὸν Ἀπόλλωνα δὲ ἀνηρημένον Όλυμπικὰς νίκας.

Παυσανίας, V, 7, 10

Το «Πυθικόν αὐλημα» προσαυλείτο στο ἄλμα των πεντάθλων, στους Δελφικούς αγώνες. (Μουσική αυλού συνόδευε την πάλη στα Σθένεια του Ἀργους, μεταγενέστερα δε το ἴδιο συνέβαινε στους πενταθλικούς αγώνες εν γένει, Πλούταρχος, Περί Μουσικής, 26, 1140D). Στη Λάρνακα του Κυψέλου, περιβόητο αφιέρωμα στην Ολυμπία, εικονίζετο και πυγμαχία Ἀδμητου και Μόψου, «ἐν μέσῳ δὲ αὐτῶν ἀνήρ ἐστηκὼς ἐπαυλεῖ, καθότι καὶ ἐφ' ἡμᾶν ἐπὶ τῷ ἄλματι αὐλεῖν τῶν πεντάθλων νομίζουσι» (Παυσανίας, V, 17, 10). Όταν εισήχθη στους Πυθικούς αγώνες το παλαιόν, μετηνέχθη και στους Ολυμπιακούς (Παυσανίας VI, 14, 10). – Cf. Φιλόστρατος, Περί Γυμναστικής, 55 (και τη σημείωση *ad loc.* του Jüthner).

Η σημασία του Πυθικού αυλήματος για το πενταθλικό ἄλμα εκφράζεται από τα ορειχάλκινα αγαλματίδια αθλητών με αλτήρες. Το πρώιμο στους Δελφούς (~640 π.Χ., σύγχρονο και προσομοιάζον της σωματικής τεκτονικής του Κούρου της Φιγαλείας), No. 172 Rolley [Fouilles de Delphes, Monuments Figurés, Les Statuettes de Bronze], Pl. XXVIII et XXIX. – Στην Ολυμπία, ακόμη παλαιότερο, το ορειχάλκινο ειδώλιο του Πενταθλητή (Ἀλτης, κρατών αλτήρες), αμέσως μετά την ανάδυση της Μορφής, στις αρχές του 7ου αιώνα π.Χ., Σπαρτιατικής πλαστικής. [E. Kunze und H. Schleif, IV. Bericht über die Ausgrabungen in Olympia, Tafeln 47-50. Δείτε την ειδική μελέτη μου για τον σημαντικό αυτό αθλητή Κούρο στον ιστότοπο του Ινστιτούτου, Τμήμα Research Projects, κατηγορία «Ολυμπιακές Μελέτες», *Η Ανάδυση της Μορφής στα Ορειχάλκινα Ειδώλια της Ολυμπίας III, Ο Άλτης*. – Αρχέτυπο της ιδέας του γυμναστικού

Απόλλωνα-Αθλητή αποτελεί το θείο ορειχάλκινο αγαλμάτιο στο Βερολίνο με τον αρύβαλλο στο δεξί χέρι και το τόξο στο αριστερό. [K.A. Neugebauer, Katalog der statuarischen Bronzen in Antiquarium, Band I, *Die Minoischen und Archaisch Griechischen Bronzen*, No. 192, Taf. 31; K.A. Pfeiff, *Apollon, Die Wandlung seines Bildes in der griechischen Kunst*, Taf. 8].

4/ Τέταρτον η Μαντική. Η Γνώση του Χρόνου εξ Αιωνιότητος δια του Γνώθι Σαυτόν. [Παραστάσεις Απόλλωνος επί του Δελφικού Τρίποδος δαφνοστεφούς και δαφνηφόρου. Επί πτερωτού τρίποδος καθεζόμενος, αυτός με φαρέτρα, κιθάρα και πλήκτρο, σε αγγειογραφία μεγάλης υδρίας του Ζωγράφου του Ορειμάχου από τις αρχές του 5ου αιώνα π.Χ. (Pfeiff, *op.cit.*, Tafel 10-11). Ο Απόλλων επιστρέφει εξ Υπερβορείων στους Δελφούς αστρονομικά και ηλιακά με τις θερινές τροπές (όπως τον περιέγραψε ο Αλκαίος Fr. 307 Liberman, μόνο που εκεί εποχείται επί άρματος κύκνων). – Μαντικός είναι ο Απόλλων Townley στο Βρετανικό Μουσείο (κεφαλή αντίγραφο από έξοχο ορειχάλκινο άγαλμα του αυστηρού ρυθμού) Pfeiff, *op.cit.*, Tafel 19-23].

5/ Απόλλων Αρχηγέτης από την αρχέγονη Δωρική Καθηγεσία του και τον Δελφικό ρόλο του στις μεγάλες αποικιστικές κινήσεις του Ελληνισμού.

[Πίνδαρος, *Πνθιονίκαι*, V 60: αρχαγέτης Απόλλων στον αποικισμό της Κυρήνης από τους Δωριείς της Θήρας. Ο Απόλλων ίδρυσε τους Δωριείς με τους Ήρακλείδες στη Μεσσηνία, Λακωνία και Αργολίδα:

τῷ καὶ Λακεδαίμονι
ἐν Ἀργεί τε καὶ ζαθέᾳ Πύλῳ
ἔνασσεν ἀλκάεντας Ἡρακλέος
ἐκγόνους Αἰγαίμιον τε

Πίνδαρος, *Πνθιονίκαι*, V 69-72]

6/ Η ιδιότητα του Νόμιου, των κτηνοτροφικών νομών, η επιστασία των «πραμμάτων», ανήκει στον Απόλλωνα από την ορεσίβια προκαθοδική φάση της Δωρικής ιστορίας. Ήγεμών και προστάτης των κοπαδιών, ζώων και ανθρώπων, αρχέγονος επιμελητής της τροφής και ανάπτυξής τους, συνάντησε και αφομοίωσε προδωρικούς δαίμονες της ζωικής ευετηρίας όπως παράλληλα έκαμε και με τους δαίμονες της βλάστησης και της περιοδικότητας. Δίπλα στη σύζευξη Απόλλωνα και Υάκινθου στις Αμύκλες έχουμε στην ίδια τη Σπάρτη τον Κάρνειο Απόλλωνα, συνουσίωση του Μεγάλου νέου θεού με το παλαιό πνεύμα του Κριού.

[Ο Κάρνειος ελατρεύετο από τους Αχαιούς στη Λακεδαίμονα πριν κατέλθουν οι Δωριείς. Δεν υπήρχε τότε ναός, αλλά το άγαλμα του θεού ίδρυτο στην οικία του ιερέα του και μάντι ονόματι Κριού. Αυτός ο θεός-δαίμων των Αχαιών εκαλείτο «Οικέτας», ο εντόπιος, του Οίκου, του σπιτιού. Έφερε κέρατα κριού. Πανσανίας III, 13, 3 sqq. Τη λατρεία του Καρνείου Απόλλωνα στη Σπάρτη και τη Θήρα θα αναλύσω σε προσεχή μελέτη μου. – Στην Εποχή του Χαλκού, στην περίοδο επικράτειας του βιώματος της απόλυτης ισχύος, το ανάκτορο του άρχοντος είναι ιερό, κατέχει την ενεργό παρουσία της θεότητας. Σε ένα χώρο του λατρεύεται το θείο από τον άνακτα-ιερέα. Την πολεοδομική θέση του Αχαϊκού - «Μυκηναϊκού» ανακτόρου αναλαμβάνει προσαυξητικά ο ναός στην Ελληνική πόλη].

Όταν το Δωρικό βίωμα του Κάλλους αυτοσυνειδητοποιήθηκε στο ιδεώδες του Κούρου, ο Απόλλων άφησε τον Νόμιο χαρακτήρα του σε συζυγείς ποιμενικούς θεούς όπως ο Παν. Αντί της γενικής φροντίδας για τη ζωική νεαρή αγέλη ο ίδιος κράτησε την υψηλή επιστασία του Κουροτρόφου.

Ένας νεαρός θεός ποιμενικός υπήρχε στους Αχαιούς, παραληφθείς από το προϋπάρχον πρώτο Πελασγικό υπόστρωμα του Ελληνισμού.

[Δείτε για τον Αρκαδικό Πάνα τις μελέτες μου στον ιστότοπο του Ινστιτούτου, Τμήμα Research Projects, Κατηγορία «Απόλλων Επικούριος στις Βάσσες», «Γη-Μήτηρ και Παν ο Μέγας», «Παν ο Μέγας Τέθνηκεν – Ιεροτελεστία του Έαρος: Συμβολισμός Θανάτου και Αντίστασης σε Sumer και Αρκαδία»].

Στην Ομηρική εκδοχή του μύθου της οικοδόμησης των θείων τειχών της Τροίας από τον Ποσειδώνα και τον Απόλλωνα, εκφράζεται έντονα ο χαρακτήρας της Αχαϊκής θρησκευτικότητας. Ο άναξ Λαομέδων αδικεί, κιροϊδεύει, κακομεταχειρίζεται και απειλεί τους θεούς (*Illiács* Φ 441-460), οι οποίοι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Αν εξακολουθεί να διαμαρτύρεται ο Απόλλων για την αθέτηση της συμφωνίας και τη μη πληρωμή του, θα του δέσει σε δοκάρι ψηλά χέρια και πόδια και θα τον πουλήσει σαν όμιορφο νεαρό δούλο πέρα στα νησιά. Ζούμε εδώ την άλλη πλευρά της αδελφοσύνης θεών και ανθρώπων από την ίδια μητέρα (ομο-δελφ-οσύνη) που διαλαλεί ο Πίνδαρος.

Σε αυτό το πλαίσιο Αχαϊκής θρησκευτικότητας, ο Ποσειδών είναι χτίστης και ο Απόλλων βουκόλος: (ομιλεί ο Ποσειδών προτέπων τον Απόλλωνα να σταματήσουν την αντιδικία τους υπέρ θνητών)

ἡ τοι ἐγὼ Τρώεσσι πόλιν πέρι τεῖχος ἔδειμα
εὐρύ τε καὶ μάλα καλόν, ἵν' ἄρηκτος πόλις εἴη·
Φοῖβε, σὺ δ' εἰλίποδις Φέλικας βοῦς βουκολέεσκες
Ίδης ἐν κνημοῖσι πολυπτύχου ὑληέσσης.

(*Illiács*, Φ 446-8)

Ο Ποσειδών είναι θεός από το stratum της Πελασγικής πολιτισμικής ταυτότητας: ο χθόνιος Πόσις (Πους) της Γης.

[Για τον Ποσειδώνα και τη Γη-Χθονία ως κατόχους των Δελφών προ του Απόλλωνος, v. Πανσανίας X, 5, 6, από την «Ευμολπία» Fr. 74 Bernabé].

Οι δυο θεοί ανάγονται από τους άρχοντες της θρησκευτικότητας της Κυριότητας σε ισότητα προς αυτούς. Η συμπεριφορά του Λαομέδοντα

σημαίνει ότι το κάνει αφού μπορεί να το κάνει: η απόλυτη ισχύς του Κυρίου των Δυνάμεων. Αντιστοιχεί στο βίωμα που εκφράζεται με τη λατρεία του Αγαμέμνονα Δία και του Μενελάου στη Λακεδαίμονα. Το ίδιο βίωμα λειτουργεί και στον μύθο της δουλείας του Απόλλωνα στον Άδμητο των Αιολικών Φερών. Τότε έθρεψε ο θεός τις φοράδες του ανδρός, με τις οποίες διέπρεπε ο γιος του Άδμητου Εύμηλος στο Ίλιον (*Ιλιάς*, Β 763-7). Στον Ομηρικό Ύμνο εις Ερμήν, έχει γίνει η μετάβαση στο Δωρικό. Ο Απόλλων δηλώνει ότι είχε μάθει «παῖς ἐών» (! Παρατηρείστε το μπέρδεμα διάφορων θρησκευτικοτήτων· είναι αιωνίως Πρωθήβης) τη μαντική των Θριών από τις γηραιές Θρίες στις πλαγιές του Παρνασσού όταν ασχολείτο με τα βόδια (επί βουσίν).

(Βέβαια κατά τη Δωρική επικράτεια ο μύθος μεταποιήθηκε σύμφωνα με το νέο πνεύμα: ο Απόλλων εθήτευσε στον Άδμητο εκούσια γιατί τον είχε ερωτευθεί. Στην απόλυτη δύναμη της Κυριότητας αντιπαρατίθεται και υπερισχύει τώρα η ερωτική δύναμη του Κάλλους).

Στον Πίνδαρο, τις αρμοδιότητες της επιμέλειας των κοπαδιών «πραμμάτων» έχει αναλάβει ο μυθολογικός γιος του Απόλλωνα από την Κυρήνη Αρισταίος (*Πυθιονίκαι* ΙΧ, 65-7).

7/ Ακριβώς όπως ο άλλος «γιος» Ασκληπιός της Κορώνης ανέλαβε τις ιατρικές επιτροπείες, ιδίως όταν η Ιατρική επορεύετο «επιστημονικότερη» οδό.

Παλιές, αρχέγονες εποπτείες που δεν εναρμονίζονταν ιδιαίτερα με την ουσία και τη μορφή του Δωρικού Απόλλωνα διαχωρίστηκαν από αυτόν και εξέπεσαν από το πεδίο αυθεντίας του.

Για να (ανα)γνωρίσεις την ουσία του Ελληνισμού προσέχεις τις Μορφές του Απόλλωνα.

